



## Hieronder zie je telkens een zinnetje uit het Kerstverhaal.

### Typ de zinnen over en pas telkens de opmaak toe die erbij staat!

- Vet en cursief gedrukt, in blauwe tekstkleur*  
Caspar (uit Azië), Balthasar (uit Afrika) en Melchior (uit Europa)
- in lettergrootte 18pt, geel gemarkeerd*  
vonden Jezus met zijn ouders in een huis in Bethlehem
- in een sierlijk lettertype, vet gedrukt*  
en gaven hen volgende geschenken:
- als genummerde lijst*  
mirre  
wierook  
goud
- als opmaakprofiel 'Kop 2'*  
God waarschuwde de drie wijzen om niet terug te gaan naar Herodes.
- gecentreerd, cursief gedrukt*  
Daarom gingen ze met een omweg weer naar hun eigen land terug.
- in een klassiek lettertype (bv. 'Times New Roman' of 'Garamond')*  
Toen Herodes merkte dat hij bedrogen was
- in een kleur naar keuze, lettergrootte 6pt, rechts uitgelijnd*  
liet hij als straf alle jongetjes tot 2 jaar in Bethlehem doden.
- in het groen gemarkeerd, vet gedrukt*  
"Dan is Jezus er zeker bij", dacht hij.
- gecentreerd, cursief en vet gedrukt, in een lettertype naar keuze*  
Maar Jozef en Maria waren gelukkig al met Jezus naar Egypte gevlucht.



## Voorbeeld

*Caspar (uit Azië), Balthasar (uit Afrika) en Melchior (uit Europa)*

**vonden Jezus met zijn ouders in een huis in Bethlehem**

*en gaven hen volgende geschenken:*

1. mirre
2. wierook
3. goud

**God waarschuwde de drie wijzen om niet terug te gaan naar Herodes.**

*Daarom gingen ze met een omweg weer naar hun eigen land terug.*

Toen Herodes merkte dat hij bedrogen was

liet hij als straf alle jongetjes tot 2 jaar in Bethlehem doden.

**"Dan is Jezus er zeker bij", dacht hij.**

*Maar Jozef en Maria waren gelukkig al met Jezus naar Egypte gevlucht.*